

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ

Τα πράγματα δεν μπορούν να είναι πιο καθαρά! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν το νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης της αριστεράς του κεφαλαίου και των ελληναράδων των ΑΝΕΛΛ για την αναμόρφωση του συστήματος Κοινωνική Ασφάλισης, γίνει νόμος του κράτους πολύ σύντομα θα πρέπει να αποχαιρετίσουμε αυτό που ξέρουμε ως κοινωνική ασφάλιση. Στο μεταξύ οι συντάξεις μας τείνουν να γίνουν ένα χαρτζιλίκι, και ενώ οι παροχές (για την υγεία, ανεργία, μητρότητα κλπ) μειώνονται οι εισφορές αυξάνουν. Το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου ληστεύει ό,τι απέμεινε και κάθε προηγούμενη αντι-ασφαλιστική μεταρρύθμιση τρώει κυριολεκτικά τη σκόνη του: Αυτή είναι με λίγα λόγια η εικόνα.

Τα τελευταία 25 χρόνια οι καπιταλιστές στοχεύουν τις συντάξεις μας επιχειρώντας να πάρουν πίσω ό,τι **αναγκάστηκαν** να παραχωρήσουν τον προηγούμενο αιώνα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εξεγερτική απειλή της εργατικής τάξης.

Για την Ιστορία

Οι καπιταλιστές αναγκάστηκαν να ασφαλίσουν τους εργάτες μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο με αντάλλαγμα να παραμείνουν πειθαρχημένοι, να ενσωματωθούν στο σύστημα και να παράγουν τόσα όσα θα αύξαιναν τα κέρδη των αφεντικών. Οι εργάτες από την άλλη πλευρά, παρόλο που αυτό που κυρίως στόχευαν ήταν να απαλλαγούν από τη μισθωτή σκλαβιά, αναγκάστηκαν σε συνθήκες γενικευμένης φτώχειας, ανεργίας και εξαθλίωσης να συμβιβαστούν με ένα κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που τους παρείχε μεν σύνταξη και κοινωνική ασφάλιση, αλλά διατηρούσε και έντεινε τον κοινωνικό έλεγχο επάνω τους. Όμως, στην αέναη ταξική πάλη, οι εργατικές διεκδικήσεις αποδείχθηκαν για το κεφάλαιο ένα βαρέλι χωρίς πάτο γι' αυτό και σήμερα οι καπιταλιστές επιχειρούν να πάρουν τη ρεβάνς.

Τι είναι το ασφαλιστικό σύστημα;

Το ασφαλιστικό σύστημα είναι ένα σύστημα από παροχές όπως η σύνταξη, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και διάφορα επιδόματα όπως ασθενείας, ανεργία, μητρότητας κ.α. που προέρχονται από το μισθό μας, δηλαδή τις εισφορές μας, που δεν τον παίρνουμε στο χέρι, αλλά δυστυχώς τον κρατάει το κράτος και τον διαχειρίζεται όπως θέλει. Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι ζήτημα που αφορά ολόκληρη την εργατική τάξη: τους νέους εργαζόμενους, τους παλιούς, τους άνεργους, και τους συνταξιούχους. Η σύνταξη του παππού και της γιαγιάς τρέφουν 1 στα 2 νοικοκυριά στην Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας του 24%. Αφορά όμως και τη νέα φουρνιά εργαζόμενων που εντάσσεται σε ένα εργασιακό καθεστώς με πολύ χειρότερους όρους από τους παλιότερους. Η ανεργία, η επισφαλής και η μαύρη εργασία κάνουν δύσκολη τη ζωή των εργαζομένων, αλλά και χειροτερεύουν στο εδώ και στο τώρα την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων: **οι εισφορές όσων ήδη εργάζονται τροφοδοτούν τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις.** Άρα όσο μειώνονται αυτές οι εισφορές – λόγω ανεργίας και επισφάλειας -, τόσο θα πρέπει να μειώνονται και οι συντάξεις. Το νέο ασφαλιστικό όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, αλλά την επιδεινώνει.

Η λεηλασία στον 1^ο γύρο

Η λεηλασία των συντάξεων αλλά και των υπολοίπων παροχών ήδη ήταν μεγάλη από το καλοκαίρι του 2015 που ζήσαμε τον πρώτο γύρο της. Σε εκείνη τη φάση η συγκυβέρνηση νομοθέτησε την συνταξιοδότησή μας στα βαθιά γεράματα, δηλ. στα 67 και στα 62 με 40 χρόνια(ποιος θα τα συμπληρώνει με τόση ανεργία;). Τότε πολλοί εργαζόμενοι και κυρίως εργαζόμενες είδαν τον εργάσιμο βίο τους να επιμηκύνεται για 15 και 17 χρόνια, ενώ οι συνταξιούχοι έζησαν μian ακόμα μείωση με τη αύξηση των εισφορών τους για την περίθαλψη από το 4% στο 6% σε κύριες και επικουρικές. Περίθαλψη που δύσκολα απολαμβάνουν, αφού τα αποθεματικά των νοσοκομείων ληστεύονται κάθε λίγο με αποτέλεσμα να βρίσκονται πια κοντά στη διάλυση. Τέλος στο 3ο μνημόνιο που υπέγραψαν είχαν συμφωνήσει να μειώσουν τις δαπάνες για συντάξεις από 15 δις που ήταν πέρυσι(και 21 δις το 2011) στα 8,5 δις μέχρι το 2021. Έτσι το μόνο βέβαιο είναι πως αντίθετα με τις διαβεβαιώσεις τους όλες οι συντάξεις είχε δρομολογηθεί να κοπούν και έμενε μόνο να δούμε το πώς το σχεδίαζαν.

Στη συνέχεια οι Συριζαίοι εφάρμοσαν κατά τη συνθήειά τους έναν πόλεμο φθοράς τον οποίο ήδη έχουν δοκιμάσει επιτυχημένα όταν καθυστερώντας με τη «διαπραγμάτευση» κατέληξαν να φέρουν προς ψήφιση το 3^ο μνημόνιο στις 22 Αυγούστου. Με το αντιασφαλιστικό έπαιξαν το ίδιο παιχνιδάκι- πριν τα παίξουν όλα για όλα με τον απόλυτο αιφνιδιασμό- με στόχο να κουράσουν τον όποιο κόσμο απέμεινε να αγωνίζεται υπερασπιζόμενος το μισθό του. Συνάμα όλο αυτό το διάστημα **έπαιξαν θεαματικά το ρόλο του αντιρατσιστικού φιλανθρωπικού κράτους**. Κινητοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης θόλωσαν τα νερά: η κοινωνία δεν ασχολιόταν πια με τη δική της εξαθλίωση αλλά συνέδραμε τους πιο εξαθλιωμένους και φυσικά απέσπασαν κοινωνική συναίνεση και παγίδευσαν κινηματικές δυνάμεις που έσπευσαν να ανταγωνιστούν το κράτος σε «έμπρακτη αλληλεγγύη».

Ο 2^{ος} γύρος λεηλασίας

-Η εθνική σύνταξη θα είναι μεν εγγυημένη από το κράτος: 346-384 ευρώ για 15 και 20 χρόνια ασφάλισης αντίστοιχα, αλλά το ύψος της δεν θα είναι εξασφαλισμένο! Οι «άπαιχτοι» Συριζαίοι βρήκαν –λέει- πως το Σύνταγμα **«δεν εγγυάται το ύψος της σύνταξης»** και **«δεν αποκλείει τη μείωση ήδη απονεμηθεισών παροχών»!** Οπότε η εθνική σύνταξη θα κόβεται αν αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής, αν μειώνεται το ΑΕΠ ή αν αυξάνεται η ανεργία όταν δηλ. θα μπαίνουν σε εφαρμογή οι διάφορες ρήτρες που έχουν υπογράψει με το 3^ο μνημόνιο.

-Η ανταποδοτική σύνταξη είναι μια απάτη! Θα δίνεται βάσει των ατομικών μας εισφορών που θα πηγαίνουν στο νέο υπερταμείο τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ενώνονται πλέον όλα τα ταμεία και **θα στηρίζεται** τόσο για νέους όσο και για παλιούς, μετά τον επανυπολογισμό, συνταξιούχους **μόνο** στις εισφορές. Το ζήτημα είναι τις εισφορές ποιος θα της στηρίξει... Ο ΕΦΚΑ είναι κατασκευασμένος βέβαια εξ αρχής να χρεοκοπήσει. Περιγράφεται παντού στο νομοσχέδιο σαν **«Ν.Π.Δ.Δ. μη επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό»**. Στον ΕΦΚΑ προικοδοτούνται **χωρίς κανένα κονδύλι** καταρχάς μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι και όλοι οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι των οποίων όμως οι εισφορές μέχρι σήμερα πήγαιναν στον κρατικό προϋπολογισμό και οι οποίες παρακρατούνται και δεν μεταβιβάζονται! Ομοίως και οι αγρότες μεταβιβάζονται χωρίς αποθεματικό. Όλα αυτά ενώ τα όποια αποθεματικά είναι καταληστευμένα ή ελλειμματικά αφού 1,5 εκ προλετάριοι είναι πεταμένοι στην ανεργία και το ίδιο το κράτος έχει ενθαρρύνει και θεσμοθετήσει τα τελευταία 25 χρόνια την μαύρη – ανασφάλιστη εκμετάλλευση τόσο των ντόπιων όσο και εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών εργατών. Οι μισθοί έχουν κουτσουρευτεί και οι εργοδοτικές εισφορές έχουν μειωθεί 3 φορές από το 2010, ενώ τα αφεντικά χρωστάνε στα ταμεία 8,5 δις. Αυτή η θρασύτατη ληστεία των εισφορών μας με το ριφιφι μέσω ΕΦΚΑ είναι η τελευταία από μια σειρά ληστειών που έχει διαπράξει εδώ και μισό αιώνα το κράτος ως ο μόνος διαχειριστής των εισφορών μας. Τις εισφορές της εργατικής τάξης χρησιμοποίησε κατά καιρούς το καπιταλιστικό κράτος για να χρηματοδοτήσει καπιταλιστικές επιχειρήσεις ή για να τα φάει στο χρηματιστήριο υπέρ του κεφαλαίου. Πρόσφατα τα κούρεψε για να εξυπηρετηθεί το χρέος που η αποπληρωμή του βαραίνει μόνο την εργατική τάξη ενώ τον Ιούνιο του 2015 η σημερινή κυβέρνηση τα οικειοποιήθηκε στο όνομα του Δημοσίου Συμφέροντος(!) πριν φτάσει στο επιχειρούμενο τωρινό ριφιφι. **Δεν είναι οι «αντικειμενικές αδυναμίες» του ασφαλιστικού συστήματος, ούτε οι «στρεβλώσεις» υπεύθυνες για τα άδεια ταμεία**, όπως ισχυρίζονται τα πολιτικά τσιράκια του κεφαλαίου από εποχής Σημίτη μέχρι και Σύριζα. **Τα άδεια ταμεία είναι το αποτέλεσμα μιας σκόπιμης και χρόνιας λεηλασίας** που εφάρμοσε- και εφαρμόζει- το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου. Από την πλευρά μας δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση: **εμείς χρηματοδοτούσαμε από πάντα τα αποθεματικά των ταμείων ενώ το κεφάλαιο γλεντάει τα φράγκα εις βάρος μας.**

-στο ενιαίο ταμείο επικουρικών συντάξεων θα εφαρμοστεί επίσης ρήτρα που οδηγεί σε αυτόματες περικοπές

-τα ήδη άθλια ποσοστά αναπλήρωσης της προηγούμενης αντι ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του 2010 πέφτουν κι άλλο και το συντάξιμο ποσό υπολογίζεται βάσει όλου του εργάσιμου βίου ο οποίος όμως λόγω της κρίσης τους που εμείς πληρώνουμε είναι εξαιρετικά σύντομος...

Με λίγα λόγια το νέο νομοσχέδιο προβλέπει:

- Μείωση έως και 30% στις νέες συντάξεις
- Μείωση έως και 60% στις συντάξεις όσων εργάζονται
- Μείωση έως και 40% στις επικουρικές
- Μείωση 32% στο μέρισμα των δημοσίων υπαλλήλων
- Μείωση των αναπηρικών έως και 40%
- Κατάργηση του ΕΚΑΣ αρχικά για 120.000 δικαιούχους και αντικατάσταση-εδώ γελάμε-από την εθνική σύνταξη από το 2020 για όλους
- Μείωση των δικαιούχων των συντάξεων χρείας και ηλικιακό όριο
- Μείωση εφάπαξ έως και 15%
- Αύξηση εισφορών σε όλους έως και 40%

Τι σημαίνουν αυτά για την εργατική τάξη; — — — — —

Σημαίνουν ότι θα δουλεύουμε **περισσότερα χρόνια με μικρότερους μισθούς** για να πάρουμε τελικά **μικρότερες συντάξεις** και να έχουμε **χειρότερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη**. Σημαίνει ότι για μια ακόμα φορά η εργατική τάξη πληρώνει τα σπασμένα μεγάλων και μικρών αφεντικών. Το να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να αποδεχτούμε ως γεγονός ότι δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη, αυτό θα είναι η πραγματική καταστροφή για την τάξη μας. Η δική μας μοιρολατρία και απαισιοδοξία είναι το καλύτερο όπλο της παρασιτικής τάξης των καπιταλιστών. Όσο μεγαλύτερο μισθό διεκδικούμε σήμερα τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε για μια καλύτερη σύνταξη αύριο. Όσο λιγότερο διεκδικούμε τα ένσημά μας, όσο περισσότερο δεχόμαστε αδήλωτες ώρες εργασίας, τόσο μικρότερη θα είναι και η σύνταξη που θα μας αναλογεί, όταν δεν θα είμαστε ικανοί πια να πουλήσουμε το «τομάρι» μας στην αγορά εργασίας και να αυτοσυντηρηθούμε.

Αν και ξέρουμε ότι οι ανάγκες μας δεν θα ικανοποιηθούν πλήρως μέσα στον καπιταλισμό, στήνουμε τα αφεντικά στον τοίχο και διεκδικούμε λυσσαλέα μεγαλύτερο άμεσο και έμμεσο μισθό, δηλαδή αμοιβές από την εργασία, συντάξεις και περίθαλψη. Τους μισθούς και τις συντάξεις δεν μας τις χαρίζουν κράτος και αφεντικά, αλλά είναι αποτέλεσμα των δικών μας αγώνων. Δεν ζητάμε πολλά, τα θέλουμε όλα !!!

67 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΟΥΣ